



Ten geleide

Nederlanders associëren regels vaak met beknotting. Regels zijn regels' zei een bekende politica, en dat klonk nogal dreigend. Een land wars van betutteling', zongen Fluitsma en Van Tijn in een reclamefilmje van een grote bank. We zeuren graag over de 'regeltjes' uit Den Haag en Brussel. Maar de ene regel is de andere niet...

De katholieke traditie kent ook regels en regeltjes, maar vooral Regels. Spirituele meesters als Benedictus en Ignatius schreven leefregels, die niet alleen het praktische reilen en zeilen van het leven in kloosters regelen, maar die ook getuigen van een diep inzicht in de menselijke psyche en het functioneren van een gemeenschap. Het gaat in deze monastieke regels om het zielenheil van de individuele gelovige, maar ook om de gezondheid van de gemeenschap waarin zij leven. Werken en bidden gaan dan hand in hand, naar het bekende adagium van Benedictus: *ora et labora*.

Deze eeuwenoude regels zijn niet alleen nuttig, praktisch en verrijkend geweest voor monastieke geesten wereldwijd. Ze kunnen ook voor ons laatmoderne mensen een belangrijke oriëntatie bieden in ons leven én in ons werk, want wij ontleen een groot gedeelte van onze identiteit aan de arbeid die wij verrichten. Werken kan niet zonder inspiratie. Daar ligt de betekenis van spiritualiteit.

In het voorjaar van 2009 organiseerden het theologisch instituut LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie (Faculteit Katholie-





ke Theologie, Universiteit van Tilburg) en werkgeversorganisatie VNO-NCW een cyclus van vijf bijeenkomsten over vijf grote spirituele grootmeesters van het Westen: Augustinus, Benedictus, Franciscus, Ignatius en Dominicus. Zij stonden aan de wieg van nieuwe bewegingen die zich allengs ontwikkelden tot ware multinationals met grote intellectuele en soms ook financiële rijkdommen. Wat kunnen deze meesters ons leren over een gezond werkklimaat, over de verhouding tussen aandacht en inzet, over leiderschap? En de belangrijkste vraag hoe kunnen zij ons vandaag de dag de weg wijzen?

Wij denken dat deze grootmeesters bekendheid verdienen bij een breder publiek. Dat is de aanleiding voor dit boek. De ideeën van elke spirituele grootmeester worden steeds toegelicht door een theoloog. Vervolgens vertelt iemand uit het bedrijfsleven hoe hij of zij deze ideeën in zijn of haar werksituatie in praktijk brengt. Deze laatste verhalen zijn door ons opgetekend in interviews.

Onze dank gaat uit naar de vijf inleiders en de vijf geïnterviewden, die dankzij hun enthousiasme de bundeling en publicatie van deze lezingencyclus hebben mogelijk gemaakt.

Frank G. Bosman, projectcoördinator LUCE/Centrum voor Religieuze Communicatie, Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit van Tilburg

Huib Klamer, secretaris Levensbeschouwing en Maatschappelijk Ondernemen VNO-NCW

